

## Editörden

### Editorial

N. Yasemin YALIM<sup>a</sup>

Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)'un 5. Cilt 3. Sayısı (2018 Yılı Güz Sayısı) yeni yıl öncesi bilgisayarınıza ulaşmış bulunuyor. Bu sayının eki olarak yayınlamayı planladığımız Kongrelerden ek sayısı, henüz yeterli makale gönderilmediği için Kış sayısına ertelendi. Bu süreçte de yeterli sayıda makale iletilmezse Kongrelerden “ekini” gelen yazılarla yayınlayacağız; çünkü bir sonraki cilt kapsamında böyle bir yayın yapma olanağımız bulunmuyor.

Yeni sayımız biyoetik alanında gerçekleşen yoğun akademik etkinliklerin tamamlandığı bir dönemde yayınlanmakta. Bu etkinliklerde sunulan çalışmaların konu çeşitliliği, üst düzeydeki niteliği ve ilgili akademisyenlerin oldukça farklı disiplinlerden geliyor oluşu, alanımızın geleceğine ilişkin umutlarımızı yeşertti, beklentimizi arttırdı. Özellikle 28-30 Kasım 2018 tarihleri arasında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi (UEAM) tarafından Ankara’da düzenlenen 3. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi’nde çeşitli illerden gelen, çok farklı akademik disiplinleri temsil eden genç araştırmacılarla tanışma, görüş alışverişinde bulunma olanağımız oldu. Uygulamalı etik alanında üzerinde çalışmaların yapıldığı çok sayıda konu başlığının önemli bir bölümünün biyoetikle yakından ilişkili olduğunu gözlemledik. Renkli tartışmalar yaşadık; pek çok yeni bilgi ve yaklaşımla karşılaşma olanağı bulduk. Bu çalışmalardan bir bölümünü yakın gelecekte okurlarımızla paylaşmayı umuyoruz.

Bu sayının Editöre Mektup bölümünde sizinle paylaştığımız yazı ülkemizde henüz bulunmayan Hemşirelik Etiği Anabilim Dalı oluşumunun habercisi niteliğinde. Dünyada çok hızlı bir gelişme gösteren, gerek teorik çalışmalarla, gerekse araştırmalarla dinamik bir akademik disiplin oluşturan, çok nitelikli süreli yayınlara sahip bu uygulamalı etik alanının Türkiye’de resmi bir yapıya kavuşmasını heyecanla bekliyoruz. Bu sayede, halen hemşirelik alanında lisans ve tıp etiği alanında doktora derecesine sahip çok sayıda yetişmiş öğretim elemanı bulunan bu alanda yeni akademisyenlerin yetişmesinin de önü açılmış olacak.

Bu sayıda kuramsal araştırma niteliğinde üç yazı yer alıyor. Bunlardan ilki mahremiyet kavramı ve tıp alanındaki görünüşleri ile ilgili. Yaşlanmakta olan toplumumuzda karar verme yeterliliği ile takvim yaşı arasında kurulan doğrudan bağlantıyı sorgulayan çalışma, bizi toptancı kuralların geçerliliği üzerinde düşünmeye yönetiyor. Merhamet kavramının konu edinildiği yazı ise Schopenhauer’de bu kavramın kavranışını tartışmaya açıyor.

Öğrencinin Sesi bölümümüz bu sayıda iki yazarı konuk ediyor. Yazılardan biri, TJOB’un ekoloji alanındaki çalışmaları da yayınlamasıyla çeşitlenen konu dağarcığına katkıda bulunuyor. Öteki çalışma ise, Türkiye Biyoetik Derneği’nin IX. Ulusal Kongresi’nde sunulan, tıp tarihi ve etik alanında lisansüstü eğitim yapmanın farklı boyutlarını, kişisel bir deneyimden yola çıkıp günümüzdeki lisansüstü çalışmaları da içerecek biçimde özetleyen bir yazı. İlgile okuyacağınızı sanıyorum.

Güz sayısının Vaka Analizi bölümünde yazarı tarafından yaşanmış bir vakayı sunuyoruz. Akademik etik alanında, yaşanmış olan bu deneyim ülkemizdeki akademik yayıncılık etiğini de mercek altına alıyor. Vaka ile ilgili olarak da görüş ve değerlendirmelerinizi okuyucularımıza duyurmaktan kıvanç duyacağız.

Ülkemizde son zamanlarda etik değerlendirmeyi hak eden çok sayıda eylem ve söylemle karşılaşılıyor. “Doktorlar vicdanlarını unutmuş” sözünüyle gazetelerde yer alan bir hekimle, “hastanın karnında amniyotik band unutuldu”

<sup>a</sup>Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

diye dava açan bir hukukçuyu ve bunu haber yapan bir medyayı bir arada yaşamak her etikçiye nasip olmayacak bir ayrıcalık; neredeyse bir etik laboratuvarı. Bu olaylar etik alanında çalışanlara toplumsal sorumluluklarını anımsatmalı. TJOB bu konudaki duyarlılığını ve toplumu tıp ve sağlık etiği konularında alanın uzmanları ile buluşturma işlevini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürecektir. Bunlara ve benzeri olaylara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizi paylaşmanız bu bakımdan çok önemli.

TJOB'un beşinci cilt üçüncü sayısı olan Güz sayısını her zamanki gibi keyifli ve verimli okumalar dileklerle ilginize ve bilginize sunarken Yeni Yılı'nızı en içten iyi dileklerle kutluyorum.

Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM