

## Editörden

### Editorial

N. Yasemin YALIM<sup>a</sup>

Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)'un 4. Cilt 1. Sayısı (2017 Yılı Bahar Sayısı) ile sizlerle yeniden buluşuyoruz. Geçen ciltte biraz aksayan yayın akışımıza geri döndüğümüz bu sayıda iki önemli kavramsal yazı ve bir araştırma yazısı yer alıyor. Öğrencinin Sesi ve Film Eleştirisi bölümlerimizle, Vaka Analizi bölümümüzde de ilginç yazılar bulunuyor.

Bir önceki sayımızda tarım ve gıda etiği disiplininin iki yazıya yer vermiştik. Bu sayıda bu disiplinin kavramsal temellerine ilişkin bir çalışmayı sunuyoruz. Gerek tıp etiği gerekse biyoetiğin öteki alanlarında önemli bir düşünsel araç olan anlatıların ve anlatı oluşturmanın ele alınarak derinlemesine incelendiği bir başka çalışma da, özellikle tıpta insan bilimleri (medical humanities) konusunda çalışmayı düşünen okurlarımız için yol gösterici olacaktır. Tıp etiği alanında öykü konusundaki yazıya bir örnek olarak Vaka Analizi bölümünde tarafımdan yazılmış bir öyküye yer veriyoruz. Öyküye ilişkin değerlendirmelerinizi bir sonraki sayının Editöre Mektup bölümünde yayınlanmak üzere bekliyoruz.

Ölü insan bedeninin ahlaki statüsünün bir grup sağlık meslek yüksek okulu öğrencisi tarafından nasıl algılandığını ve ona yönelik davranışları konusundaki görüşlerini belirleyen araştırma ise, farklı gruplarda bu çalışmayı yapmak isteyebilecek araştırmacılara yöntemsel katkı sağlamaktır. Tıp fakültesi öğrencilerinin dergimize ilgisi bu sayıda da sürüyor. Tümüyle öğrenciler tarafından düzenlenen ve yüksek nitelikli bir bilimsel etkinlik olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu X. Bilim Günleri hakkında kapsamlı bilgi içeren bir yazıyı Öğrencinin Sesi bölümünde okuyabilirsiniz. Film Eleştirisi bölümünde ise yine öğrencilerimizden gelen bir çalışmaya yer verdik.

İçinde bulunduğumuz yıl, özellikle biyoetik alanyazını açısından oldukça hareketli geçmekte. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan iki önemli gelişme biyoetik camiasını harekete geçirdi. Bunlardan birincisi, Obamacare olarak bilinen ve sağlık hizmetlerinde yoksul kesimi desteklemeye yönelik bir yaklaşımı olan sağlık sigorta sisteminin kaldırılarak, yerine ödeme gücü ölçüsünde sağlık hizmeti temeline dayanan sistemi getiren yasal düzenlemenin kabulü oldu. Söz konusu gelişme sağlıkta adalet kavramını ve sağlık hakkını yeniden gündeme taşıdı ve bu konuda kısa sürede çok sayıda makale yayınlandı. İkinci önemli gelişme, yine Donald Trump'ın açıkladığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris İklim Zirvesi'nden imzasını çekmesi oldu. Gezegenimizin sürdürülebilirliğini tehdit eden ve iklim adaletsizliğini kaçınılmaz hale getiren bu fütursuzca sorumsuz davranışı eleştiren çok sayıda yorum yayınlandı.

Dünyada biyoetik alanında yoğun tartışmalar sürerken, ülkemizde neler olup bittiğini, alanımızda hangi çalışmaların yapıldığını 2018 Mayıs ayında yapılacak biyoetik kongresinde izleme fırsatı bulacağız. Henüz resmi duyurusu yapılmamış olmakla birlikte, söz konusu kongrede çalışmalarını sunmak isteyebilecek okurlarımıza önceden haber vermeyi görev sayıyoruz.

Önceki sayılarımızda üzerinde önemle durduğumuz tıp tarihi ve etik alanının akademik gelenekleri konusunda, 19 Haziran 2017 tarihinde, Türkiye Biyoetik Derneği tarafından Olağanüstü Genel Kurul kapsamında bir çalışma gerçekleştirildi. Alınan ilke kararları yayımlandığında okurlarımızla paylaşacağız.

<sup>a</sup>Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Akademik açıdan görece daha sakin bir dönem olan yaz aylarının biyoetik alanında önümüzdeki dönemde yapacağınız çalışmaları planlama ve geliştirme açısından verimli geçmesini umuyor, TJOB'un 2017 yılı ilk sayısını her zamanki gibi iyi okumalar dileklerle ilginize ve bilginize sunuyorum.