

SSS, Bratislava-III, devir yaratan hekimler, yayıncımızın yeni atılımı, kitaplar, yine acı bir kayıp

On SSS, Bratislava-III, doctors who make history, publisher's new advancements, books and once more painful loss

Anadolu Kardiyoloji Dergisi'nin de katıldığı üçüncü Scientific Summer School (SSS) Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Pezinok kasabasında, Mayıs ayının son haftasında gerçekleştirildi. Dr. Ljuba Bacharova ve Dr. Galen Wagner'in (Journal of Electrocardiology), Dr. Sasha Misak'ın (Croatian Medical Journal) büyük katkıları ve dergimizden (Anadolu Kardiyoloji Dergisi) benim ve Editörüm Dr. Gulmira Kudaiberdieva'nın katılımı ile düzenlenen bu yaz okulu Slovakya'nın en eski ve ünlü üniversitelerinden Comenius Üniversitesi'nin desteği ile gerçekleştirildi. Geçen yıl İstanbul-Silivri'de uyguladığımız yöntemlerle, bu yaz okulunda da 20'ye yakın kursiyere bilimsel çalışma planlaması ve yayına hazırlanması, beş tam gün, çalıştay-aktif eğitim düzeyinde uygulamalı ve tartışmalı olarak yapıldı. Günün 24 saatinde birlikte olduğumuz, çoğu Doğu Avrupa'lı olan bu genç hekimlere; "Eğitiminiz süresince, size hiç araştırma planlaması ve bilimsel bir yazı nasıl yazılır?, dersi verildi mi?" sorusunu yönelttim. Bizde olduğu gibi oralarda da bu konu hep mezuniyet sonrasına bırakılmış. Dördüncü SSS'un Türkiye'de, önümüzdeki yaz, yine Anadolu Kardiyoloji Dergisi sorumluluğunda yapılması teklifini, Anayasa ve diğer mahkemelerdeki gerekli-gereksiz dava sonuçlarına göre değerlendireceğim.

Eğer biz hekimler yeteri kadar derde deva olsak, ızdıraplara çare olsak ya da yeteri kadar önleyebilesek, bu vatandaşlarımız zakkumun kökü, kaplumbağa kanı, canlı güvercin kalbi, üfürme (aman dikkat), muska, bez-çaput gibi akıl, din, iman, bilim ve eğitimle hiç alakası olmayan yöntemlerden şifa bekler miydi? Ben yetersiz kalınca, kaderine hemen neden razı olsun? İnsanoğlunun içindeki "her söylene inanan" gibi korkunç bir eğilim sonunda, gizemli uygulama/kişi görünüm ve "deme"lerinden fayda umarak -gülsek mi?, kızsak mı?, halimize yansak mı? bilinmezdeva aramaya çalışırız. Yine de öğrenciliğimin son yaz tatilinde bulunduğum Kars ilinde, o dört aylık sürede, kendimi ve pek çok yurt geçişini buldum. Bit, pire, kene vb'nin mevsimi vardı. Atatürk'ün niçin Kars ve civarına gönül verdiğini anladım ve "Devrim yaratan doktor: Budak Demiral"ı tanıdım. Kars ve bağlantılı illerinin 60'lı yıllarda en bilinen, en sayılan, en sevilen kişisi, örnek hekim bir devir yaratmış. Hastayı sorgularken aldığınız cevaplarda hep ve yalnız "Budak Doktor geldiğinde...", "Budak Doktor dedi ki...", "Budak Doktor gittiğinde..." Budak Doktor onlar için bir "Milad"ı: Budak Doktor'dan önce, Budak Doktor'dan sonra. Onun gibi İğdır ve Kars'ın tek Kadın-Doğum uzmanı Abbas Doktor ve rahmetli Ömer Yiğitbaşı Hocamın sınıf arkadaşı Erzurum'daki Osman Arı. Oltu'daki Dr. Hamdi ile ise karşılaşmadım. Bu hekimler ciddiyetleri, dürüstlükleri, özverileri ve şifa dağıtımındaki becerileri ile başta bana ve tüm civar hekimlere

örnek oldular. Dergimizin bu sayısında Dr. Budak Demiral'ın 60'lı yıllarda Kars'ta çıkardığı "Kars Eli" dergisi kapağının solmuş fotoğrafını bulacaksınız.

Ortanca oğlumun adını Budak koyduk; torunumun Cenk.

Değerli ve ciddi öngörülü, iş bitirici yayıncımız Sayın İbrahim Kara yeni bir organizasyonla önemli bir atılıma girdi: Bağımsız, doğrudan kendi sorumluluğunda AVES Yayıncılık. Bugüne kadar hiçbir önerimize, istek ve ricamıza, bazen de uyarılarıma "hayır" dememekle ünlüdür. Gerçekten sabır ve azmine hayranım (kendisi biraz Karadenizli'dir). Ara sıra, mesleğin dışında olduğu halde, bize yol göstericiliği, bazen bizi (dışardan) bizden daha iyi tanıdığına bile şahit olmuşumdur. Başarılarının artmasını dilerim.

Eve, hastaneye ve dergiye her ay üç beş kitap yollarım. Bunlar içinde sizlerin ilgisini çekeceğini umduklarımızı "ilan" şeklinde görmüşsünüzdür. Övsev Hoca'nın ve Dr. Erdem Kaşıkçıoğlu'nun çok farklı konulardaki kitapları aynı anda elime geldi. Söylemez'ler ile kırk yıllık bir tanışıklığımız var da, Erdem'i çok yeni tanıdım: O ciddi ve cimri, titiz hakemliğinden. Aziz Kardeşim, senin yaşın ne başın ne, yaşlanmayı anlatıyorsun. Onu bana soracaksın. Zor iştir toruna kalecilik yapmak.

Sevgili ve şimdi rahmetli Prof. Dr. Sabih Oktay Hocamız içimizde en iyi bilirdi yaşlanmayı. Onu da kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun.

Anadolu Kardiyoloji Dergimizin bu sayısında Thailand'dan bir "Bilimsel Mektup" yayınlanıyor. Dünyanın öbür ucu ne kadar da yakınmış bazen. Kore'den geçen sayılarda basmıştık. Dergimizin misyonunu ve çitasını önceden kestiremeyen bu uzak coğrafyadaki birçok yazıyı ise önceden üzülerken reddetmiştik. Dünya'nın önde gelen veri tabanlarından Copernicus'a geçen yıl kabul edildik; son iki ayda AKD'ye Venezuela'dan bir, USA'dan 189 ama Türkiye'den 54 defa Copernicus'da girildiğini gördük. Bu istatistik uluslar arası veri tabanlarına dâhil olmanın ne kadar önemli olduğunu da göstermektedir. PubMed istatistiğine göre ise 4000'e yakın aylık AKD girişi devam etmektedir.

Temmuz ayı "Koronar arter hastalığı, tanısı ve prognoz belirlemede ileri görüntüleme yöntemleri" konulu özel sayısı, örnek bir düzeyde, Prof. Dr. Suna Kırac'ın editörlüğünde çıktı. Bu yayının en önemli özelliklerinden biri de PubMed'de tam metin makaleye ulaşılabilmesi. Genelde PubMed bu supplement'leri ya hiç indekslemez ya da tek sitasyonlu link verir. Bu da AKD ayrıcalığı olsun.

Bilgin Timuralp
Baş Editör
Eskişehir, Türkiye